

Pakje Kunst Deventer

Pakje-BOEKDRUK-Kunst afl. 8

Kijk eens hoe mooi!

Een jongensboek 'verstrippen en dit dan weer 'ver-netflixen'.

Arendsoog en de Bende van Bad Bill, seizoen 1, 8 afleveringen. Daaruit bestaat de fraaie serie werkjes die Harry Schömaker tekent voor Pakje-BOEKDRUK-Kunst en van 1 tot 8 augustus uit de automaat bij Boekhandel Praamstra te trekken zijn. Hopelijk volgen er meer seizoenen.

En ook **Wanda Schaap** laat zich niet onbetuigd voor dit speciale Pakje Kunst-evenement. Als een soort geheimzinnige Dode Zee- rollen verbergen haar werkjes lettertekens in verschillende typografieën. Verrassend vormgegeven en gedrukt, maar dat zie je pas als je de eerste week van augustus een pakje van haar trekt en het vervolgens uitrolt.

Geloof me, het is keer op keer een feestje voor Giny en mij als een deelnemende Deventer kunstenaar zijn of haar aandeel komt brengen.

Nog een week en dan zit de kunstautomaat boordevol met al dit moois en kun je voor 2x2 euro een tastbare herinnering aan de Deventer Boekenmarkt trekken.....





“Wie maakt ons los?”

Als twee heuse ouden van dagen gaan Lia en ik zondag, tijdens de Deventer Boekenmarkt de boer op om unieke Pakjes-BOEKDRUK-Kunst aan de man en vrouw te brengen. Vijfentwintig Deventer kunstenaars hebben speciaal voor deze dag én voor het WoordWaarde Festival deze week een serie werkjes gemaakt rond het thema boekdrukkunst. Hoe leuk is het om zo'n klein kunstwerkje te hebben, als herinnering aan je Deventer Boekenmarkt-bezoek. Voor vier euro is zo'n Pakje Kunst van jou. Uit de automaat bij Boekhandel Praamstra voor 2x2 euro en bij ons cash of via een speciaal aangemaakte QR-code. Zien we je zondag? Je vindt ons ergens langs de Welle, dressed in black en met omgetoverde (wijn)kistjes op onze buik

Giny Jans en Lia van Reisen